

RADIO 1

Middagjournaal 06/12/2017

JULIE CAFMEYER

Gisterenavond ben ik naar een toneelvoorstelling van Jan Decorte gegaan. Hij zat op een stoel en sprak het publiek toe: “Ik wil intiem met jullie zijn, ik verlang ernaar dat onze levens zich met elkaar verweven.”

Ik vind dat best wel krachtig: gewoon op een stoel zitten, en dat verlangen uitspreken. Ik zou dat verlangen ook heel graag willen uitspreken. Er eens komaf mee maken, het simpelweg mededelen, dat ik er zo naar verlang, dat onze levens zich verweven.

Beste luisteraar, heeft u ook zo iemand, iemand waarmee u uw leven wil verweven? Iemand die daar totaal niet van op de hoogte is?

Ik daag u uit om nu naar die persoon te gaan, gewoon gaan, niet twijfelen, gaan! Bij aankomst gaat u op een stoel zitten en zegt u tegen de betreffende persoon: “Hier volgt een intieme mededeling.”

U ademt diep in en zegt zo eenvoudig en neutraal mogelijk: “Ik verlang er zo naar dat onze levens zich met elkaar verweven.”

Ik kan het iedereen aanraden, ik heb het namelijk zojuist zelf gedaan. Hij heeft aandachtig geluisterd, op een beleefde manier, nee, daar kan ik niets van zeggen.

Toen ik klaar was, stond hij op en zei: “Mooi en misschien tot later.”

Dat was het.

Succes ermee.