

Lang leve Jan en Sigrid!

Weinig mensen/kunstenaars die erin slagen om met hun individueel verhaal zo'n rijkdom aan universele waarden te bespreken. Voor mij was dat 'bevrijding door openheid'. Die boodschap komt alleen over als hij verteld wordt door iemand die, zoals Jan zelf zegt, 'bulkend van de fobieën', uiteindelijk één van de meest vrije mensen (zo niet de meest vrije) is die ik heb ontmoet. (Al van toen hij 4 was: 'Ik ben er niet. Dit raakt mij niet'.) Bovendien heeft Jan een buitengewone feeling voor de hedendaagse samenleving, en neemt hij daartegenover een persoonlijk standpunt in, zodat hij in één klap óók een humanistisch pleidooi houdt. (Maar oprecht, als mens, en niet hypocriet, als leraar.) Daarbij roept hij ook anderen op tot vrij denken en vrij handelen: 'U doet wat u wilt; wij doen wat wij willen.' Wee degenen die dit egocentrisch en vrijblijvend noemen.

Dikke kussen!

Waas